



תובנות של הדרך 2

מקראה, שיעור 11

פסוקים המתארים את חסדו של הלאמה עימנו, מתוך הלאם-רים "תמצית הנקטאר"

בחסדו של הלאמה שלנו היקר
אנו זונחים אחיזה בחיי משפחה,
שכמוהם כחיים בתוך מדורה,
ועוברים לחיות חיים של מוסר
ותרגול מבודד
אשר מעניקים לנו את טעם הנקטאר
של הדהרמה הקדושה.

בחסדו של מורנו הקדוש פגשנו
בלימוד של הלאמה, המושיע הרך,
שקשה למצאו גם אם נחפש
במשך אלפי עידנים,
שיטות שבהן אנו בוטחים.

ידידי הטוב הוא על כן מושיעי,
המושיע מסבלם של עולמות נחותים,
קברניט המעבירני את אוקיינוס הסמסרה;
מדריך שאותי מוביל
לחופש ולעולמות עליונים.

הוא הרופא שאותי מרפא
מן המחלה האנושה של אי הבנה,
זרם מים המכבה את המדורה של כאב,
מנורה המפזרת את חשכת הבורות,
שמש המאירה את הדרך לשחרור.

גואל שאותי משחרר
מכבלי הכלא של הגלגל,
ענן הממטיר גשם של דהרמה קדושה,
ידיד וקרוב שאותי מברך
ומרחיקני מכל צרה,
הורה שתמיד דואג לי
באהבה רבה.

מושיעים אלו הם המהות
של כל הבודהות המנצחים;
אך משום הנחייתם המתמדת
בצופה של דהרמה קדושה,
חסדם עימי עולה על זה
של כל הבודהות המנצחים.

אם אדם מתענה בכלא,
ובא מישוהו המשחרר אותו מכלאו,
ומוביל אותו למקום של עונג מושלם –
אין ספק שנראה בכך חסד רב.

והלא מוריני חושפים בפנינו
את הדרך להימלט משלושת העולמות
שסבלם עצום ורב,
ומעניקים לנו בחסדם אפשרות להתענג
בשלמות של אנשים ואלים,

ואז גם מראים את הדרך הגבוהה
לחסל את המצב המנוון
של סמסרה ונירוונה כאחד,
ולהובילנו למצב הנשגב
של כל שלושת הגופים –
האם אין חסדם עימנו מדהים?

נאמר שאת החסד של לימוד בית יחיד
לא ניתן להחזיר על ידי מתן מנחות
במשך עידנים השווים במספרם
למספר אותיותיו.
כיצד נוכל אם כן למדוד
את החסד של מי שלנו הראה
את כל הדרך כולה?

פסוקים המתארים את חסדו של הלאמה עימנו, מתוך "התפילה המקוצרת של קריאה ללאמה מרחוק"

הו לאמה נפלא ומזהיר, המפזר את חשכת הבורות;
הו לאמה נפלא ומזהיר, המלמד את הדרך לדרור;
הו לאמה נפלא ומזהיר, המשחרר ממימי הסמסרה;
הו לאמה נפלא ומזהיר, המסלק כל מחלה ומכאוב;
הו לאמה נפלא ומזהיר, יקר מכל משאלה;
הו לאמה יקר, אבא ממך,
הענק לי את ברכתך.

פסוקים מתוך המנחה ללאמה

פסוק 67

אליך אפנה בתחינה,
מגיני, מקלטי רב החמלה,
המורה כראוי את דרכם הטהורה
של כל מי שלעונג הלכו

לנו, יצורים כה קשים לשליטה,
הסוטים מדרכם בזמנים חשוכים,
ושבודהות לאינספור שהופיעו בעבר
מעולם לא הצליחו לאלפם.

פסוק 68

אליך אפנה בתחינה,
מגיני, מקלטי רבת החמלה,
הפועלת באופן מושלם
כמעשי המנצחים כולם,

בזמנים שבהם שקעה שמשו
של הבודהה רב הסגולה,
ונותרו בעולם יצורים רבים
חסרי מגן ומקלט.

פסוקים מתוך הקריאה ללאמה מרחוק

כשאני חושב כיצד אתה מלמד,
ליצור עלוב ואומלל שכמותי,
שנזנח על ידי כל הבודהות בעבר,
את הדרך המעולה שאיננה שוגה -
לבי יוצא אליך, מורי היקר.

מתוך תחינתו של הבודהיסטווה הגדול Thogme Sangpo

אליך, מאסטר גדול של הדהרמה, אשא תחינתי,
אתה זה שמשחרר את השוטים הגדולים
ואת אלו שהם כה קשי עורף,
מאוקיינוס הסמסרה, שכה קשה לחצותו,
ושכל אלו אשר לעונג הלכו
לא הצליחו לשחררם עד כה.